



# ***Major Anders Johan Stæhr Storrud***

***1973-2007***

*Til mindet om major Anders Johan Stæhr Storrud,  
der faldt i international mission i Afghanistan.*

## ***Major Anders Johan Stæhr Storrud 1973-2007***

Forfatter:	2009 Jesper Gram-Andersen
Oplag:	1. udgave, 1. oplag
Eksemplarer:	1.500
Foto:	Forsvaret
Layout:	Kaptajn Axel Vermehren
ISBN:	978-87-985919-5-5
Tryk:	KLS Grafisk Hus A/S - Denne sag er produceret 100% CO <sub>2</sub> neutralt

### ***FORORD***

Den 22. april er major Anders Storruds fødselsdag. Paraden den 22. april 2009 på Hærens Officersskole markerede, at det første linjeofficershold, der benævnes hold Storrud, er grundofficersuddannelseshold september 2009-2012.

Major Anders Storrud kommer dermed i selskab med Helgesen, Jessen, Læssøe, Anker, Paludan-Müller og Bennike, værdige repræsentanter fra De Slesvigske Krige og 2. Verdenskrig, officerer og chefer som har stået som rollemodeller for det danske officerskorps i årtier.

Major Anders Storruds død den 16. oktober 2007 markerer den første linjeofficer i den danske hær, der er faldet i direkte kamphandlinger siden 2. Verdenskrig.

Hærens Officersskole har en lang og fornem tradition for at uddanne linjeofficerer til forsvar af nationen og forsvar af danske værdier. Kong Frederik den IV' resolution af 26. august 1713 markerede påbegyndelsen af den systematiske uddannelse af hærens officerer. Det blev tradition at opkalde klasserne efter tidligere elever, der havde udmærket sig særligt. I dag er Hærens Officersskoles mission at uddanne og

udvikle professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Karakteristikken af major Anders Storrud lyder entydigt, at han var et helstøbt menneske, en kærlig mand og far med interesser, der spændte fra fodbold og FCK fan til klassisk musik og militærhistorie. Som soldat og officer dedikeret, afholdt og respekteret af sine soldater og kolleger, Som chefen for Den kongelige Livgarde bl.a. skriver i sine mindeord: ”Major Anders Storrud var det naturlige midtpunkt i sin enhed, hvor han som en født leder altid var hos sine soldater - også da døden ramte ham.” Major Anders Storruds eftermæle vil være, at han var en proaktiv, beslutsom og offensivt tænkende officer med både handlekraft og realitetssans, et krigervæsen og en stærk lederprofil, med andre ord en værdig rollemodel for nutidens officerer.

### ***Æret være Anders Storruds minde.***

Oberst F.H. Bertelsen  
Chef for Hærens Officersskole



Major Anders Johan Stæhr Storrud i Afghanistan 2007

**Anders Johan Stæhr Storrud** blev født den 22. april 1973 på Ringsted Sygehus og boede i Valløby, til kort før han fyldte to år. Familien flyttede til København, og hans tidligste skolegang blev på Ny Carlsbergvejens Skole. Fra tredje klasse gik Anders på Københavns Kommunes Sangskole, Sankt Annæ Gymnasium. Her sang han i Københavns drengekor, og var første sopran og solist i koret. Han fortsatte i gymnasiet og blev nysproglig student fra Sankt Annæ Gymnasium i 1992; karakteristisk for ham med topkarakterer i oldtidskundskab, historie og mundtlig dansk. Sammen med forældrene og to brødre boede Anders til han var 12 år i rækkehuskvarteret ”Humbleby” ved Carlsberg på Vesterbro og derefter på Amager. Han havde det norske navn Storrud efter moderen, der senere blev afdelingssygeplejerske ved børnepsykiatrisk afdeling på Glostrup Sygehus og navnet Stæhr efter faderen, der blev vicedirektør i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Københavns Kommune. Anders Storrud var norsk statsborger efter sin mor, til han fyldte 18 år, da han fik dansk indfødsret.

Det var et nødvendigt valg, idet han tidligt havde besluttet sig til at blive officer i den danske hær. I tiden mellem studentereksamen og indkaldelsen som værnepligtig havde Anders Storrud erhvervsarbejde i Statoil.

Anders Storrud og Susie Christensen blev viet i 2001 på Frederiksberg Rådhus, og sammen fik de datteren Trine og sønnen Ståle. Ud over familien var Anders Storrud stærkt engageret i fodbold, hvor han var dedikeret fan af fodboldklubben FCK. Desuden holdt han af klassisk musik og var meget interesseret i militærhistorie, navnlig fra 2. Verdenskrig, hvad hans efterladte bibliotek også vidner om. Efter at have haft en ejerlejlighed i København, blev Anders og Susie Storruds hjem et parcelhus i et villakvarter i Rødovre i nærheden af Vestvolden ved Ejbybro. Susie er social- og sundhedsassistent, og begyndte at læse til socialrådgiver efter Anders Storruds død.

### **Telegrafregimentet 1994-1997**

Den 16. marts 1994 mødte Anders Storrud for at aftjene sin værnepligt ved Telegrafregimentet. Regimentet var i

1992 samlet i Fredericia ved en sammenlægning af Jyske Telegrafregiment og Sjællandske Telegrafregiment. Den næsten 19-årige Anders Storrud stillede til otte måneders førstegangstjeneste for værnepligtige ved Uddannelseskompagniet/1. Telegrafbataljon, der lå på Antvorskov Kaserne ved Slagelse. Under uddannelsen blev der også tid til civilt faldskærmsspring med diplom for 1. faldskærmsspring over Lerchenborg ved Kalundborg.

Efter tre en halv måneders tjeneste ved Uddannelseskompagniet fulgte gennemgang af telegraftroppernes grundlæggende sergentkursus ved Hærens Signalskole i Fredericia, og Anders Storrud blev udnævnt til sergent den 3. marts 1995 som nummer 8 af 28 elever. Hold 1994 II udgav en højst uofficiel sortbog med ”kammeratlige” personelbedømmelser. Der omtales hans modstand mod al *slinger* og, at ”Storrud er meget fascineret af forsvaret. *ALT skal gejles* - selv hans udleverede hængelås skal spille.”

I Signalskolens officielle bedømmelse, hvor sergentelev Storrud var over norm med hensyn til selvstændighed,

initiativ og udtryksevne, hed det bl.a., at ”Han har været et godt eksempel for de øvrige elever... er meget initiativrig og formår med fantasi at løse pålagte opgaver på en god og meget motiverende måde.”

Tjenesten som sergent fandt sted som gruppefører og signalkontorbefalingsmand på Antvorskov Kaserne under 1. Telegrafbataljon. Herefter gik det tilbage til Hærens Signalkole i Fredericia som reserveofficerselev. Efter udnævnelse til løjtnant af reserven den 1. marts 1996 tegnede Anders Storrud korttidskontrakt med Telegrafregimentet og forrettede det følgende halvandet år tjeneste ved 1. Telegrafbataljon på Antvorskov Kaserne. Bataljonen opstillede bl.a. det feltmæssige hovedkvarter for korpset på Sjælland, Østre Landkommando, der blev nedlagt i 2000 som et led i reorganiseringen efter Den Kolde Krig. Anders Storrud fik således indsigt i et føringscenter på højt niveau.

I forbindelse med ansøgning om optagelse på officersgrunduddannelsen på Hærens Officersskole udtrykte Anders Storrud ønske om tjeneste i udlandet, der på det

tidspunkt reelt ville sige det tidligere Jugoslavien, samt tjeneste ved kamptropperne. I 1. Telegrafbataljons påtegning af personelbedømmelsen i anledning af udnævnelsen til premierløjtnant af reserven står bl.a.: ”Løjtnanten hæver sig betydeligt over sine lige, og særligt hans selvstændighed skal fremhæves.” Som forberedelse til den kommende uddannelse var Anders Storrud i sommeren 1997 til tjeneste ved Hærens Kampskole i Oksbøl, hvor han gennemgik et otte ugers efteruddannelseskursus og aspirantkursus for befalingsmænd, optaget på officersgrunduddannelsen ved Hærens Officersskole.

### ***Officersgrunduddannelsen på Hærens Officersskole 1997-2000***

Hærens Officersskole har rødder tilbage til Landkadet-akademiet fra 1713 og flyttede ind på Frederiksberg Slot i årene 1868-1869. Anders Storruds hold på officersgrunduddannelsen 1997-2000 blev Paludan-Müller. Som kadet blev Anders Storrud i øvrigt administrativt tilbageført fra premierløjtnant af reserven til løjtnant af reserven.



*Hærens Officersskole, Officersgrunduddannelsen, hold Paludan-Müller 1997-2000 på slotstrappen på Frederiksberg Slot.*

Ved siden af uddannelsen på officersskolen læste Anders Storrud også virksomhedsøkonomi på merkonomuddannelsen ved Niels Brock – Copenhagen Business College og bestod eksamen i juni 1998. På officersskolen var hans øvelsesprojekt i krigshistorie i 1999 ”Christian IV’s kamp nær Lutter am Barenberg 24 til 27 AUG 1626”, der ses som et vendepunkt i det danske riges krigshistorie. I lærerens sammenfatning af vurderingen afsluttes med, at opgavebesvarelsen fremstår ”helstøbt, analytisk og med en rød tråd gennem alle kapitler og afsnit, hvorfor bedømmelsen må være: *Den udmærkede, men noget rutineprægede præstation*, svarende til tal-karakteren 10 (efter 13-skalaen).”

Ved regimentsvalget et halvt år før afgang fik Anders Storrud opfyldt det gamle ønske om at komme til kamptropperne, idet han pr. 1. januar 2000 blev overført til Den Kongelige Livgarde. Som nr. 22 bestående af 99 elever lå han i den bedste fjerdedel med topkarakterer i bl.a. mundtlig engelsk og statskundskab. Den 1. juni 2000 udnævnte forsvarschefen således Anders Johan Stæhr Storrud til premierløjtnant af linjen med varig ansættelse som tjenestemand under

Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

### ***Uddannelsesstøtteofficer ved I/Den Kongelige Livgarde 2000-2001***

Den nyudnævnte premierløjtnant Storrud blev ansat ved Den Kongelige Livgardes stambataljon, I/Livgarden, der som regimentet kan føres tilbage til oprettelsen i 1658. Han var i perioden 1. august 2000 til 31. juli 2001 uddannelsesstøtteofficer ved 1. Kompagni under kaptajn Torben Egidiusen og blev af bataljonen også anvendt som projektofficer på hærens demonstration for sikkerhedspolitisk kursus. Værnepligtskompagniet af hold august 2000 gennemførte inden for 12 måneder grunduddannelse, vagtuddannelse, vagttjeneste ved de kongelige slotte og palæer, afsluttende med funktions- og enhedsuddannelse. Kompagniet var det første panserinfanterikompagni ved Livgarden efter ca. 11 års pause med panserinfanteri. Da kompagniet var øremærket til styrken i Kosovo, Kosovo Force (KFOR), fortsatte en stor del af de værnepligtige som kontraktansatte med

forlænget og resterende uddannelse, afsluttende med missionsorienteret uddannelse i Oksbøl i januar 2002. Et led i forberedelsen var, at Anders Storrud i marts 2001 deltog i et to ugers kursus, NATO Partnership for Peace Junior Staff Officers Course, i Sverige som en del af det i 1997 etablerede militære samarbejde mellem de nordiske lande i forbindelse med fredsstøttende operationer. Den tidligere udtrykte interesse for at blive udsendt i international tjeneste, blev på officersskolen suppleret med det konkrete ønske om at blive infanteridelingsfører. Begge ønsker stod nu foran at blive opfyldt, og kompagniet vurderede, at premierløjtnant Storrud ville få meget ud af sin kommende funktion som delingsfører i Kosovo.

Som premierløjtnant i Den Kongelige Livgarde blev Anders Storrud født medlem af Livgardens Løjtnantskorps af officerer af linjen og reserven til og med kaptajnsgraden. Han blev endvidere medlem af Den Kongelige Livgardes Officersforening, Livgardens Privatkasse og Garderforeningen i København.

### ***Delingsfører i Kosovo 2002***

Anders Storruds første udsendelse i en international mission blev således som delingsfører i Kosovo i det tidligere Jugoslavien. Den Kongelige Livgarde har som andre regimente bidraget til KFOR adskillige gange med mindst en underafdeling. Ud over diverse enkeltpersoner indgik et pansret og motoriseret kompagni i hold 6 med oberst Henrik Vedel fra Gardehusarregimentet som chef for den danske bataljon. Kompagniet fra Livgarden blev formeret i august 2001 og begyndte herefter uddannelse og forberedelse til missionen i Kosovo. Grundstammen i og langt størstedelen af soldaterne i kompagniet havde rod i 1. Kompagni/I/Livgarden. Kompagniet indgik fra januar til august 2002 som 2. kompagni i den danske bataljon med base i Camp Olaf Rye vest for Mitrovica med tre Piranhadelinger plus en deling med den pansrede mandskabsvogn (PMV) M113. Perioden var præget af en omfattende våbenamnesti for lokalbefolkningen, og kompagniet deltog ofte i ”search” operationer. Under disse operationer var kompagniet

forstærket med specialenheder efter forholdene. Herudover var kompagniet en væsentlig del af bataljonens og den franske brigades beredskab til imødegåelse af uroligheder.

Anders Storrud formåede med sit store engagement og karismatiske væsen at skabe et fantastisk sammenhold i 4. deling på trods af nabodelingernes åbenlyse materielmæssige fordel i form af de splinternye køretøjer af typen Piranha III i modsætning til 4. delings ældre PMV'er. Logoet "Bæltedyret" (på amerikansk Armadillo), der senere skulle spille en væsentlig rolle for Anders Storrud og hans soldater, introducerede han under opholdet i Kosovo. Allerede i forbindelse med tjenesten i Kosovo havde Anders Storrud en meget proaktiv og offensiv tilgang til opgaveløsningerne, og han kom konstant med forslag til operationer, der fordelagtigt kunne understøtte kompagniets og bataljonens indsats. Under tjenesten her fungerede han ved flere lejligheder som kompagniets næstkommanderende på meget tilfredsstillende måde efter kaptajn Egidiussens bedømmelse.

### ***Ved Stabskompagniet/II/Livgarden 2002-2003***

Efter hjemkomsten fra Kosovo blev premierløjtnant Storrud fra 1. september 2002 anvendt som uddannelsesstøtteofficer ved Stabskompagni/II Bataljon/Den Kongelige Livgarde. Indtil 1. april 2003 havde kompagnichefen, kaptajn Jens Lund Vinther, dog ikke meget gavn af ham, da Anders Storrud stort set ikke var til stede ved kompagniet på grund af ferie og afspadsering fra tidligere stilling samt afgivelse til designeringsfunktion ved Den Danske Internationale Brigade. Ved stabskompagniet fungerede han også som kompagniets afhøringsofficerer og som kompagniets næstkommanderende under brigadeøvelser ved den organisatoriske næstkommanderendes fravær på grund af barselsorlov. Inden for stabskompagniet avancerede Anders Storrud til kompagniets næstkommanderende og fungerede som chef i perioden 1. august - 17. november 2003 i forbindelse med uddannelsen af rekrutter. Stabskompagniet vurderede al hans tjeneste ved kompagniet såvel

som tjenesten i "blå roste" som meget tilfredsstillende. En passende tid efter ansættelsen som linjeofficer ved Den Kongelige Livgarde gennemførte premierløjtnant Storrud "blå vagt kursus" med henblik på at indgå i vagttjenesten ved de kongelige slotte og palæer, der er Livgardens primære nationale operation. Efter vagtkursus blev de nye officerer af chefen for Livgarden fremstillet for Hendes Majestæt Dronningen. Anders Storrud kom således til at indgå i løjtnantsrosten ved siden af tjenesten ved II/Livgarden, og hans første vagt gennemførtes den 8. april som næstkommanderende på en kongevagt på Amalienborg Slot.

### ***Delingsfører i Irak 2004***

I november 2003 opstilledes panserinfanterikompagniet til det danske kontingent i Irak, hold 3 på Garderkasernen i Høvelte. Chefen for kompagniet var major Johnnie Kørholm Andersen. Chefen for den danske bataljon var indledningsvis oberst Henrik Flach, Jydske Dragonregiment, der senere blev afløst af oberstløjtnant Poul-Erik Ebbe Andersen, Dronningens Artilleriregiment.

Evnen til at være omstillingsparat blev demonstreret, da Anders Storrud med kort varsel blev befalet som delingsfører ved Irak, hold 3, hvor han også kom til at fungere som kompagniets næstkommanderende under dennes orlov. Det blev anden gang, Anders Storrud var udsendt i en international mission. I perioden juni 2003 til august 2007 roterede i alt ni bataljoner af den danske hær i Basra provinsen, underlagt en britisk brigade som et led i den multinationale sikringsstyrke i Irak.

Den Kongelige Livgardes bidrag til hold 3 i perioden februar til august 2004 var således et panserinfanterikompagni, fortrinsvis udrustet med den opdaterede PMV M113 G3. Kompagniets hovedstyrke var tre danske delinger og en litauisk deling. Det danske element blev formeret af stampersonel fra Livgarden samt frivillige fra II/Livgarden og Vagtkompagniet, suppleret med personel fra Gardehusarregimentet og reaktionsstyrkepersonel. Panserinfanterikompagniet var baseret i Camp Eden ca. 10 km nordvest for Al Qurnah. Kompagniets ansvarsområde omfattede store ørken- og marskområder med grænsen



*Delingsfører 1, premierløjtnant Anders Storrud (th) og hans kompagnichef i Irak, major Johnnie Korsholm Andersen på taget af banken i Al Qurnah.*

til Iran som skillelinje mod øst. I starten af perioden var der tale om mindre sammenstød, men mod udsendelsens afslutning gennemførte fjenden velkoordinerede baghold, raketangreb mod Camp Eden og brug af vejsidebomber. Panserinfanteristerne var under missionen indsat i mange forskellige operationer, hvoraf nogle var særlig krævende. Under en operation med dele af kompagniet, herunder Anders Storruds deling, til støtte for 1 Princess of Wales's Royal Regiment fandt man en vejsidebombefabrik. Den 8. maj 2004 var kompagniet i kamp mod irregulære styrker i byen Al Qurnah. Samme sted fandt panserinfanterikompaniets hårdeste indsættelse sted den 7. august 2004, hvor kompagniet, forstærket med tre britiske infanterikampkøretøjer af typen Warrior, neutraliserede et antal irregulære fjendtlige grupperinger. 1. deling under premierløjtnant Storrud blev her udsat for fjendtlig krydsild i form af skud fra panserværnsraketter, lette maskingeværer og håndvåben.

Major Korsholm var meget tilfreds med Anders Storrud som ældste delingsfører og vurderede hans muligheder for

avancement som meget gode. Kompagnichefen noterede, at premierløjtnant Storrud udviser en indre ro, der har haft afsmittende virkning på delingen og kompagniets personel generelt, ligesom han er særdeles vellidt og respekteret blandt kolleger, sergenter og konstabler i kompagniet; endvidere blev det bemærket, at premierløjtnanten fungerer handlekraftigt og beslutsomt under kamphandlinger.

### ***Ved III/Livgarden 2004-2005***

Den Kongelige Livgardes stigende engagement i de internationale operationer bevirkede, at der måtte etableres en særlig støttestruktur uden for den eksisterende regimentsstab til at løse de store opgaver. Den tjenstgørende bataljonskadre til III/Livgarden, der var en panserinfanteribataljon i mobiliseringsstyrken, blev derfor fra 8. august 2003 kernen i Livgardens Internationale Center. Anders Storrud kom hermed fra september 2004 til at arbejde først under oberstløjtnant Michael Bach Jensen og fra februar til juli 2005 under oberstløjtnant Peter Michael Wester. Relevant for tjenesten ved det internationale center og kom-

mende deltagelse i internationale operationer gennemgik Anders Storrud fra februar til udgangen af marts 2005 Peace Support Operations Staff Course på syv uger ved Peace Support Operations Training Center i Sarajevo. Trods sin unge tjenestealder markerede han sig og gennemførte som nr. 6 af 38. I en rapport skrev skolechefen, at "Storrud is one of those officers who stands out in a crowd."

I forlængelse af udsendelsen til Irak arbejdede Anders Storrud med at støtte opstilling og uddannelse af Livgardens bidrag til de internationale opgaver. Som projekt-officer for KFOR, hold 12 ydede han en god og gedigen indsats, hvilket gjorde, at kompagniet var velforberedt til opgaverne i missionsområdet. Under opstillingen og uddannelsen af de danske kontingenter til United Nations Mission in Sudan og International Security Assistance Force - Afghanistan var premierløjtnant Storruds planlægning og gennemførelse af skydeuddannelse efter foresattes bedømmelse både inspirerende og motive-rende. Hjemme ved Livgarden indgik Anders Storrud

atter i vagttjenesten og virkede bl.a. som næstkommanderende ved den regelmæssige årgangsparade i november for omkring 1.200 jubilerende gamle gardere. Tjenesten ved Livgarden i denne omgang blev afsluttet på passende vis. Ved regimentets årsparade i juni 2005 blev premierløjtnant Storrud ved III/Livgarden af Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst, kammerherre Flemming Rytter, tildelt en portion af Christian den X's Mindelegat. Legatets bestemmelse er, at legatportioner kan uddeles til officerer, der under tjeneste ved Den Kongelige Livgarde har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for Den Kongelige Livgarde. I det aktuelle tilfælde var motivationen, at premierløjtnanten som delingsfører, udsendt med Livgardens panserinfanterikompani i Irak, havde udvist "forbilledligt lederskab, ikke bare i dagligdagen, men i særdeleshed under de mange kamp-handlinger, kompagniet var involveret i under missionen." Endvidere anføres, at premierløjtnanten "fremstår som en dygtig gardeofficer, hvis optræden altid og under alle forhold, er positiv, imødekommende, konstruktiv og

meget professionel. Hans optræden og virke som officer er til efterfølgelse."

### ***Videreuddannelsen ved Hærens Officersskole 2005-2006***

Fra den 25. juli 2005 og til den 30. juni 2006 var Anders Storrud atter tjenstgørende på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot som elev på Videreuddannelsestrin I/Ledere, hold Krogh. Anders Storrud gennemførte kursus med et meget tilfredsstillende resultat og som en af de bedste på holdet med gennemsnitskarakteren 11, dannet af et vægtet gennemsnit med 13 i engelsk, 11 i taktik og statskundskab og 10 i lederskab, psykologi og uddannelseslære. Under gennemgang af uddannelsen støttede han frivilligt ved taktikundervisningen for officersgrunduddannelsen og var ligeledes vært ved besøg af udenlandske gæster. Skolens afsluttende personelbedømmelse nævner bl.a. Anders Storruds personlige adfærd som eksempel til efterlevelse på grund af hans "handlekraft, realitetssans, loyalitet, engagement i og uden for

undervisningen, hans *krigervæsen*, stærke lederprofil og diplomatiske tæft."

Ved afslutningen af uddannelsen blev Anders Johan Stæhr Storrud tildelt Tuborgfondets belønningslegat til uddeling til premierløjtnanter og kaptajner ved Hærens Officersskole.





*Hærens Officersskole, Videreuddannelsestrin I/Ledere, hold Krogh 2005-2006.*

### ***Kompagnichef ved I/Livgarden fra 1. august 2006***

Efter gennemgang af videreuddannelsen på Hærens Officersskole kom udnævnelsen til kaptajn den 1. juli 2006, og en måned efter begyndte tjenesten som kompagnichef, da Anders Storrud overtog kommandoen over 1. Kompagni/I/Livgarden den 1. august.

Uddannelsen af værnepligtige ved I/Livgarden var opført i 2004, og bataljonen havde siden 2005 været under opbygning til at blive en professionel enhed på omkring 600 mand, der skal kunne løse alle opgaver i forbindelse med konflikter, spændende fra ”bløde” humanitære opgaver til egentlig krigsmæssig indsættelse. Ud over at være panserinfanteri, arbejder 1. Kompagni med yderligere kompetencer inden for ørkenoperationer og arktiske operationer. I 2006 var 1. Kompagni og dele af Stabskompagniet således på øvelse i Nordnorge samtidig med, at 1. Kompagni blev forsøgskompagni med infanterikampkøretøj CV90/35, ligesom de første finskytter i hæren i nyere tid blev uddannet ved kompagniets foranstaltning.

Anders Storrud indgik atter i Den Kongelige Livgardes vagttrøste, men fravær på grund af forberedelserne til missionen i Afghanistan reducerede aktivitetsniveauet på dette område. Hans historiske interesse udmøntede sig i øvrigt i, at han som chef for 1/I/Livgarden hjalp Livgardens Historiske Samling med at udarbejde den fortegnelse over kompagniets chefer siden 1658, der er publiceret i værket ”Den Kongelige Livgarde 350 år.”

### ***Kompagnichef i Afghanistan fra august 2007***

USA væltede Talebanregimet i Afghanistan i efteråret 2001. Den NATO ledede International Security Assistance Force (ISAF) overtog gradvis ansvaret fra amerikanerne, der indledningsvis førte krigen mod terror under navnet Operation Enduring Freedom. I ISAF er i årenes løb indgået et forholdsvis stort dansk troppebidrag i forhold til landets størrelse. Den 1. juni 2007 besluttede Folketinget, at Danmark skulle deltage med en hel bataljon i Helmand provinsen i Afghanistan. Den stående



*I/Livgarden forbidefilerer Dronningen ved Den Kongelige Livgardes oprettelsesdagsparade på Rosenborg Eksercerplads i juni 2007. Efter bataljonschefen, oberstløjtnant Kim Kristensen, går kaptajn Anders Storrud efterfulgt af premierløjtnant Mads Mikkelsen.*



*Anders Storrud stående i sin pansrede mandskabsvogn på vej ind i Green Zone 2007.*

panserinfanteribataljon, I/Den Kongelige Livgarde, blev udpeget til at være den første bataljon, der skulle overtage ansvaret for den centrale del af Helmand. Ud over Livgardens bemanning af staben, stabskompagniet og panserinfanterikompagniet deltog personel fra stort set resten af hærens regimenter, herunder senere en spejderskadron fra Gardehusarregimentet og en kampvognsdeling fra Jydske Dragonregiment. Omkring halvdelen af styrken kom i øvrigt fra Irak, hold 10, der blev opstillet, men ikke udsendt til Irak. Bataljonen fik også kommando over eller koordinationsansvar for styrker fra Storbritannien, Tjekkiet og den afghanske hær. Som Battle Group Center blev bataljonskampgruppen underlagt den britisk ledede Task Force Helmand, og chefen for I/Livgarden, oberstløjtnant Kim Kristensen, blev midlertidigt udnævnt til oberst.

*Anders Storrud under en velfortjent pause*



Ved varslet om den kommende, vanskelige mission havde Kim Kristensen peget på Anders Storrud som chef for det mekaniserede infanterikompagni. Anders Storrud blev også midlertidigt forfremmet under missionen, dvs. til major. På det britiske signalnet hed bataljonskampgruppens stab i øvrigt THOR og panserinfanterikompagniet ODIN. Panserinfanterikompagniet ved ISAF 4 havde en grundstyrke på 131 mand, fordelt på tre panserinfanterideler, en let opklaringssektion, en manøvestøtte-sektion med finskytter, morterer, dysekanoner, mv. og en kommandodeling.

Hovedkvarteret var i Forward Operating Base Sandford. På personelområdet var mange af soldaterne veteraner, der havde fulgt Anders Storrud helt tilbage fra tiden i Kosovo, hvilket i sig selv gav kompagniet en indre styrke. Kompagniets næstkommanderende blev kaptajn Peter Grandahl Hansen, der tiltrådte som næstkommanderende straks efter afslutning af Videreuddannelsenstrin I/Ledere på Hærens Officersskole. Forud for missionen gennemførtes et omfattende uddannelses- og øvelsesprogram

i Danmark og i udlandet. Sammen med den britiske 12 Mechanized Brigade, der primært bestod af Grenadier Guards og Royal Anglicans, blev I/Livgarden forberedt på de vanskeligste udfordringer, inklusive "worst case scenarios." I forbindelse med forberedelsen var Anders Storrud således i England og i Kenya for at træne med briterne.

Den 1. august 2007 skrev oberstløjtnant Kim Kristensen en personelbedømmelse, der blev afgivet i anledning af udsendelsen i den internationale mission i Afghanistan. Bataljonschefen havde i særlig grad været tilfreds med Anders Storruds tjeneste og vurderede, at han havde meget gode forudsætninger for udnævnelse til major med et stort udviklingspotentiale. Blandt andet bemærkedes hans ansvarsfølelse som tidligere delingsfører i Irak, at han ikke accepterer halvfærdige løsninger, og at han som kompagnichef er garant for, at overlevelsen i skarpe missioner afhænger af den forudgående uddannelse. I de afsluttende bemærkninger står der bl.a.: "Ved første møde kan kaptajnen fremstå som en

*fræk slagterhund.* Denne profil passer godt til kaptajnen i forbindelse med hans nuværende virke som kompagnichef. Han evner på fremragende vis at håndtere alle personelgrupper i kompagniet - og er meget vellidt. Omvendt kan officeren dog også fungere på *de bonede gulve*. Kaptajnen har en dybde og et reflektivt sind, som i forlængelse af ovennævnte kan overraske. Den styrke har ganske få, hvilket fremtidige chefer skal påskønne - og Forsvaret være opmærksom på”. Anders Storruds fremragende beherskelse af det engelske sprog blev senere bekræftet under tjenesten i Afghanistan, idet den britiske brigadegeneral, John Lorimer, der havde kommandoen over den danske bataljonskampgruppe i Helmand, ved en lejlighed udtalte, at ”Anders taler bedre engelsk end alle os andre!”

### ***Operation Venus***

Den danske bataljon blev udsat for hårde kampe med tab af egne døde og sårede og betragtelige tab på fjendens side. Den 26. september 2007 oplevede Anders Storrud således at miste to konstabler i kompagniet. Det lykkedes dog under missionen at befri den centrale del af missionsområdet, Upper Gereshk Valley, for Taleban og afskære fjendens forsyningsveje og frie bevægelighed i Green Zone. Hermed overtog ISAF og den afghanske hær kontrollen i de væsentligste byer, hvorved der kunne iværksættes store projekter til gavn for den civile befolkning.

I overensstemmelse med bataljonens offensive tankegang ”I morgen angriber vi igen”, planlagde Anders Storrud Operation Venus, hvor opgaven var at ødelægge en fjendtlig mortarstilling og rense flere lokale bebyggelser for fjender. Den 15. oktober 2007 klokken 9.25 lokal tid gav han ordren *fremad!* Klokken 11.44 meldtes, at en pansret mandskabsvogn fra 1. deling havde ramt en pansermine og fået bæltet sprængt af, uden at nogen

personer kom til skade. Området omkring den havarerede PMV blev afsøgt for yderligere miner af et hold ingeniører, der gav klarmelding, så alle uden risiko kunne køre fra stedet med den havarerede vogn på slæb.

Fra kampstaden på et ørkenplateau kunne Anders Storrud fra sin chef PMV overskue situationen og sikre 1. deling, idet han i sit følge havde en vogn, der rummede det kompagniet tildelte Tactical Air Control Party og en anden vogn med den ligeledes tildelte artilleriobservatør. Klokken 13.51 meldtes om fjendtlig mortarbeskydning mod kompagniet, og Anders Storrud beordrede folk ind i køretøjerne og lugerne lukket. Selv blev han stående i PMV'en for at kunne orientere sig og få 1. deling med hjem i sikkerhed. Det fjerde nedslag faldt få meter fra chef PMV'ens højre side. Overkonstaben, der stod bag det tunge maskingevær som vognkommandør, blev såret i armen. Anders Storrud blev ramt af et fragment i hovedet og faldt ned i vognen. Der blev ydet førstehjælp for at standse blødningen og omgående kørt til sanitetsvognen, der holdt i beredskab ca. 400 meter fra stedet.

Under kørslen faldt flere mortargranater. Den hårdt sårede kompagnichef blev båret over i sanitetsvognen og kom under behandling af feltlægen inklusive klargøring til transport. Under forløbet blev der sendt melding og rekvireret helikopter.

Klokken 15.02 ankom Anders Storrud i en Chinook helikopter til felthospitalet i Camp Bastion, men hans liv stod ikke til at redde, og han udåndede den følgende dag, 16. oktober 2007, klokken 10.59. Delingsfører 1, premierløjtnant Mads Mikkelsen, overtog umiddelbart kommandoen over kompagniet, idet næstkommanderende, kaptajn Peter Grandahl Hansen, var på orlov i Danmark. Grandahl overtog kommandoen over kompagniet i Afghanistan den 1. november og førte nu kompagniet i de følgende offensive operationer.

## ***Eftermælet***

Kort efter dødsfaldet blev kompagniet samlet til en lille mindehøjtidelighed, og der blev flaget på halv. Den 19. oktober blev der afholdt Ramp Ceremony i Camp Bastion, og Anders Storruds kiste blev fløjet til Danmark. Her var der successivt modtaget meldinger via Hærens Operative Kommando om hændelsen og dødsfaldet. Chefen for Livgarden, oberst, kammerherre Lasse Harkjær, og hans kontaktofficerer havde den 15. oktober meddelt Anders Storruds hustru, at Anders var hårdt såret, og måtte den 16. oktober overbringe budskabet om, at Anders var afgået ved døden. Livgardens kontaktofficerer m.fl. ydede herefter støtte til familien.

Efter modtagelsen i Roskilde Lufthavn fandt den militærebisættelse sted i Garnisonskirken den 24. oktober i overværelse af blandt andre Forsvarsministeren, Forsvarschefen, Chefen for Hærens Operative Kommando, Chefen for Livgarden og Chefen for 1. Brigade. På båren var monteret Anders Storruds dekorationer: Forsvarets Medalje for Faldne og Sårede i Tjeneste, Forsvarets Medalje



*Anders Storruds logo – en armadillo.*

(for fortjenstfuld indsats uden for kongeriget Danmarks grænser - Irak), NATO Medaljen for tjeneste i Kosovo og NATO Medaljen for tjeneste ved ISAF. På gravstenen for major Anders Johan Stæhr Storrud på Garnisons Kirkegård i København er der ud over navn og data indhugget hans logo, armadilloen.

Anders Storruds logo fra tiden i Kosovo og i Irak, det amerikanske bæltedyr, den hurtige armadillo beskyttet af et læderagtigt panser, var nærmest blevet et kælenavn for PMV M113. Mange af kompagniets soldater brugte det som stofmærke på uniformen. Under en efterfølgende operation i missionsområdet havde det været Anders Storruds mål at erobre nyt terræn på den vestlige side af Helmandfloden og etablere en fremskudt patruljebase. Området blev taget af bataljonen i januar 2008, og den 2. februar 2008 var panserinfanterikompaniet samlet på stedet til indvielse af Patrol Base Armadillo opkaldt til ære for den faldne kompagnichef.

Anders Storrud havde lovet sine børn en ny legeplads, når han kom hjem. Det løfte kunne han i sagens natur ikke opfylde, men det blev opfyldt af hans soldater i 1. Kompagni, der en dag i juli 2008 gjorde hus og have i stand for familien Storrud og opsatte et legehuse til de to børn. Børnene blev også hædret på særlig vis, idet Kronprins Frederik på Amalienborg den 14. september 2008 tildelte portioner af Anders Lassen legatet til Tri-

ne og Ståle Storrud, som efterkommere af en ”særdeles modig, dygtig og meget vellidt officer med enestående lederegenskaber og stor social forståelse.” Legatet er opkaldt efter en dansker i de britiske specialstyrker, der faldt i slutningen af 2. Verdenskrig i april 1945.

Der fremkom mindeord fra mange sider efter Anders Storruds død. Chefen for Den Kongelige Livgarde skrev således umiddelbart efter, at budskabet var nået til Danmark:

”Anders Storrud var en særdeles afholdt officer ved Livgarden, hvor han mestrede alt det, der kræves af en god officer. I felten var han afholdt af sine soldater - uanset om det var i garnisonen i Danmark eller under en af hans udsendelser. Han var det naturlige midtpunkt i sin enhed, hvor han som en født leder altid var hos sine soldater - også da døden ramte ham. Ikke alene var han en god og yderst professionel soldat - han havde også stor empati for sine soldater og havde altid et smil på læben. Som vagtgående officer ved de kongelige slotte og palæer var Anders Storrud en pligttopfyldende officer,

der udfyldte rollen med værdighed. I denne svære tid er vore tanker ved Anders Storruds efterladte og hos vore kammerater i Afghanistan. Æret være Anders Storruds minde.”

Sammen med over to tusind faldne gardere siden 1658 er Anders Storrud mindet ved Garderstaturen, der står som et værdigt monument ved Livgardens Kaserne på Rosenborg Eksercerplads.

Anders Storrud var mødt ved hæren den 16. marts 1994 for at aftjene sin værnepligt ved Telegrafregimentet. Den 15. oktober 2007 blev han som major i Den Kongelige Livgarde dødeligt såret under kamp i Helmand provinsen i Afghanistan. Han gik under sin første uddannelse på Hærens Officersskole på hold Paludan-Müller, opkaldt efter officeren, der tappert kæmpede og faldt i kamp mod en overlegen fjende. Under videreuddannelsen gik han på hold Krogh, opkaldt efter officeren, der nåede helt til tops og førte hæren sejrrigt i et stort slag. Der er derfor en klar linje i at opkalde et hold på Hærens Officersskole efter en officer af format som major Anders Johan Stæhr Storrud.



*Garderstaturen ved Livgardens Kaserne på Rosenborg Eksercerplads står som et minde over Den Kongelige Livgardes faldne siden 1658.*

### ***Summary in English: Major Anders Johan Stæhr Storrud (1973-2007)***

Anders Storrud was born in Ringsted on April 22, 1973. He completed secondary school in 1992, with the majority of his subjects in modern languages. On March 16, 1994 he presented himself for national service at the Signals Regiment, where he was soon promoted to sergeant, before becoming a lieutenant of the reserve with the Signals Corps on March 1, 1996. Most of his duty with the 1 Battalion/The Signals Regiment at Antvorskov Barracks was served on a contract basis. In 1997, following a foundation course at the Danish Army Combat Centre in Oksbøl, he embarked on the Army Academy's threeyear basic training course for regular officers, before being commissioned as first lieutenant on June 1, 2000, along with the other cadets of that year. Well prior to graduation, Anders Storrud had decided that he wanted to serve with The Royal Life Guards,

and so it was that he was assigned to the combat troops by January 1, 2000. As first lieutenant, he served as a training support officer with 1 Company/1 Battalion/The Royal Life Guards. The company, along with the rest of team 6, deployed to Kosovo, where it contributed to KFOR as an armoured motorized infantry company, with First Lieutenant Storrud as commander of 4 Platoon. The company, based in Camp Olaf Rye, west of Mitrovica, took part in raids to uncover weapon caches and formed part of the brigade's standby force tasked with quelling disturbances. Upon his return to Denmark, Storrud was assigned as training support officer to Headquarters Company/2 Battalion/The Royal Life Guards. At short notice, Anders Storrud was then reassigned as a platoon commander with The Royal Life Guards' Armoured Infantry Company, which was part of the Danish Battle Group in Iraq, team 3, and based in Camp Eden, northwest of Al Qurnah in the Basra region of southern Iraq. On several occasions during this mission the company was engaged in fierce firefights, and

1 Platoon, under the command of Anders Storrud, certainly played its part in the fighting. Upon returning to The Royal Life Guards, Storrud was assigned to the regiment's International Centre, made up of staff officers from 3 Battalion/The Royal Life Guards and here Anders Storrud did an outstanding job in organising and training the Danish contingents to Sudan (UNMIS) and Afghanistan (ISAF).

The next major step in Anders Storrud's career was taken at the Army Academy once again, this time as a student on the one-year Officers' Advanced Course, which Storrud completed with flying colours, distinguishing himself as one of the best officers in the intake of that year. Accordingly, on July 1, 2006, he was commissioned as captain and then reassigned to service with his regiment as commander of 1 Company/1 Battalion/The Royal Life Guards. The battalion, which had stopped training national servicemen in 2004, was in the process of reorganizing as a professional unit with the best equipment and the most highly qualified

personnel. In addition to its role as an armoured infantry company, 1 Company was also trained to conduct arctic operations and desert warfare, and it was also within this company that the Army's first snipers were trained. In 2007 the battalion was deployed to Afghanistan and reinforced to become Battle Group Center in the Helmand Province, operating out of Forward Operating Base Sandford. The armoured infantry company, under the command of acting major, Anders Storrud, participated in numerous offensive operations, for the most part mounted in armoured personnel carriers of the M113 G3 type.

They succeeded, though not without their share of dead and wounded, in pushing the enemy out of an area of considerable size, thus paving the way for the launch of numerous projects designed to benefit the local civilian population. This tour was Anders Storrud's third deployment on an international mission. In the course of an operation on October 15 he was fatally wounded by a hostile mortar grenade and died the following day in

the field hospital in Camp Bastion. The funeral service commemorating Major Anders Johan Stæhr Storrud was held in Copenhagen's Garrison Church on October 24, 2007. His grave is in the Garrison Churchyard.

## **Dansk Resumé: Major Anders Johan Stæhr Storrud (1973-2007)**

Anders Storrud blev født i Ringsted den 22. april 1973. Han blev sproglig student i 1992 og mødte den 16. marts 1994 som værnepligtig ved Telegrafregimentet, hvor han blev sergent og siden løjtnant af reserven i telegraftropperne den 1. marts 1996. Det meste af hans tjeneste fandt sted som kontraktansat officer ved 1. Telegrafbataljon på Antvorskov Kaserne. Efter forkursus ved Hærens Kampscole i Oksbøl gennemgik han Hærens Officersskoles grundkursus for officerer af linjen 1997-2000, hold Paludan-Müller, og blev premierløjtnant af linjen den 1. juni 2000.

Allerede pr. 1. januar 2000 havde Anders Storrud valgt Den Kongelige Livgarde som regiment og kom dermed over i kamptropperne. Som premierløjtnant virkede han herefter som uddannelsesstøtteofficer ved 1. Kompagni/I/Livgarden. Kompagniet blev udsendt med

hold 6 til styrken i Kosovo som pansret og motoriseret kompagni med premierløjtnant Storrud som delingsfører ved 4. deling. Kompagniet havde base i Camp Olaf Rye vest for Mitrovica og deltog i aktioner for at finde skjulte våben og indgik desuden i brigadens beredskab til imødegåelse af uroligheder.

Efter hjemkomsten blev han uddannelsesstøtteofficer ved Stabskompagniet/II/Livgarden. Med kort varsel blev Anders Storrud derpå befalet som delingsfører ved Livgardens panserinfanterikompani til det danske kontingent i Irak, hold 3 med base i Camp Eden nordvest for Al Quarnah i Basra regionen. Under denne mission var kompagniet adskillige gange engageret i alvorlige kamp-handlinger, der også involverede 1. deling under Anders Storrud.

Efter at være kommet hjem til Den Kongelige Livgarde, blev han ansat ved Livgardens Internationale Center, opstillet af den tjenstgørende kadre til III/Livgarden og udmærkede sig ved opstilling og uddannelse af de danske kontingenter til Sudan og Afghanistan. Det næste større skridt i

karrieren blev et år på Hærens Officersskole som elev på Videreuddannelsestrin I/Ledere, hold Krogh, hvor Anders Storrud bestod som en af de bedste på holdet. Udnævnelsen til kaptajn blev følgelig pr. 1. juli 2006 efterfulgt af geledtjeneste ved Den Kongelige Livgarde, hvor han blev chef for 1. Kompagni/I/Livgarden. Bataljonen var i 2004 ophørt med at uddanne værnepligtige og var under opbygning til at blive en professionel enhed med det bedste materiel og det bedst kvalificerede personel. Ud over virket som panserinfanterikompani fik 1. Kompagni også kompetencer inden for arktiske operationer og ørkenkrig, ligesom de første finskytter i hæren blev uddannet ved kompagniets foranstaltning.

Bataljonen blev i 2007 sendt til Afghanistan og blev forstærket til en bataljonskampgruppe som Battle Group Center i Helmand provinsen med hovedkvarter i Forward Operating Base Sandford. Panserinfanterikompaniet under den midlertidigt udnævnte major Anders Storrud blev i særlig grad indsat med kompagniets pansrede mandskabsvogne M113 G3 i bataljonens offensive operationer. Det lykkedes, dog med tab af egne døde og sårede, at kaste

fjenden ud af et større område, hvorved forskellige projekter til gavn for den lokale, civile befolkning kunne iværksættes. Det blev Anders Storruds tredje udsendelse i en international mission. Under en operation den 15. oktober blev han dødeligt såret af en fjendtlig mortergranat og døde den følgende dag på felthospitalet i Camp Bastion.

Major Anders Johan Stæhr Storrud blev bisat den 24. oktober 2007 fra Garnisons Kirke i København. Hans gravsted er på Garnisons Kirkegård.



## ***KILDER***

Biografien er udarbejdet ved Livgardens Historiske Samling af Jesper Gram-Andersen og udgivet af Hærens Officersskole 2009. Som kildemateriale er bl.a. anvendt følgende:

- Den Kongelige Livgarde 350 år 1658-2008, især bind 2 kapitel 11 - internationale operationer.
- Garderbladet 5/2001, 3-5/2002, 11 & 12/2007.
- Forsvarets Personeltjeneste: Stampapirer for MA 174597 MJ 220473-xxxx Anders Johan Storrud.
- Kim Hundevadt: "I morgen angriber vi igen" - Danmarks krig i Afghanistan (Jyllands-Postens Forlag 2008).
- Hærens Officersskole: Holdbilleder Paludan-Müller - 1997-2000 og Krogh 2005-2006, samt oversigt over tjenesteforløb, mv.
- Hærens Operative Kommando: Dokumenter eksporteret fra DocuLive 2008-10-03 dækkende DANCON ISAF RC (S) 2007-10-15 til 2007-10-26.
- Oberstløjnant Kim Kristensens foredrag for Dansk Militærhistorisk Kommission på Tøjhusmuseet den 27. november 2008.
- Livgardens Historiske Samlings arkiv: Bl.a. blå vagtroster 2001-2007, N-M2-2007 (arkivalier og mindealbum) samt Anders Storruds bibliotek.
- Privatarkiv for Anders Storrud hos Susie Storrud.
- Samtaler og korrespondance med enkeltpersoner, herunder major Johnnie Korsholm Andersens kontakt til familien Storrud.